

## Gezongen op de 11-juliviering van de vzw 11-daagse Vlaanderen Feest! in Aalst op 9 juli 2015



### VLAANDEREN

Tekst : Mary Boduin (*Sabam : onder de titel Parel*)

Je bent te braaf, te buitenspel  
Je loopt maar zelden in de kijker  
Je droomt dan ook op schaalmodel,  
Lijk je berooid toch ben je rijker  
Over wat je hebt praet je niet fier  
Je zou liever je tong afbijten  
Toch ongerept en vol van zwier  
Vlaand'ren, parel voor het grijpen

Je schaamt je vaak, voor wat dan wel  
Je hebt cultuur als weinig anderen  
En arbeid heeft jou nooit geveld  
En dat zal ook wel niet veranderen  
Je lacht heel veel maar nooit alleen  
Dan klink je als duizend orgelpijpen  
Dan ben je ècht zoals niet één  
Vlaand'ren, parel voor het grijpen

Al draag je dan een koningskroon  
En galmen alle kathedralen  
Je teert op je onverdiende loon  
Van doorgangslan uit reisverhalen  
Je draagt de eeuwen met je mee  
Van overheersing, bit're tijden  
Toch ben je mijn heldin, trofee  
Vlaand'ren, parel voor het grijpen

Je bent oprecht in liefde en haat  
De blanke pit met ruwe bolster  
Mijn stukje land in zakformaat  
Mijn stukje grond onder de Poolster  
Je lacht heel veel, maar nooit alleen  
Dan klink je als duizend orgelpijpen  
Dan ben je echt zoals niet één  
Vlaand'ren, parel voor het grijpen.